

Het tropische oerwoud wordt door de mens bedreigd.

Wij Nederlanders - althans de meesten van ons - kennen het oerwoud niet uit eigen ervaring. We moeten het hebben van onze verbeelding, reisverhalen en filmverslagen. Films van Midden- en Zuid-Amerika, West- en Midden-Afrika en Zuidoost-Azië, daar waar het oerwoud voorkomt, waar het altijd warm is en door overvloedige regens altijd vochtig. Als we er ons al een beeld van kunnen vormen, dan is het dat van een gigantische, ondoordringbare wildernis. Natuur waar nog nooit een mens met zijn handen is aangekomen.



Dat denken we. Maar zoals gewoonlijk is de werkelijkheid anders. We komen er wel degelijk met onze handen aan. Het voortbestaan van de tropische regenwouden wordt ernstig door de mens bedreigd. Niet door de oorspronkelijke bevolking, die nu al duizenden jaren, gering in aantal en in harmonie met zijn omgeving, in en met het bos leeft, zoals de Papoea's, de Afrikaanse Pygmeeën en de Indianen.

Het is juist de moderne mens die een bedreiging vormt, die het oudste en rijkste natuurgebied op aarde in een steeds sneller tempo aantast.

Elke dag 800 km² kleiner

We krijgen het voor elkaar om niet minder dan 800 km² per dag om te hakken! Dat betekent in zo'n 6 weken de totale oppervlakte van Nederland. Uiteraard wordt het oerwoud met bepaalde bedoelingen ontgonnen. Voor de produktie van hout voor de bouw- en meubelindustrie, voor de winning van mijnbouwprodukten en voor het verkrijgen van landbouw- en veeteeltgronden (deze gronden blijken overigens zeer snel uitgeput te raken en ze leveren op lange termijn erg weinig op).

In die hoedanigheid draagt het oerwoud bij tot de welvaart en ontwikkeling van veel Derde Wereld-landen en verschaft het grondstoffen aan de westerse wereld.



Maar hoe redelijk die bedoelingen ook mogen lijken, ze wettigen op geen enkele wijze de "rooftocht" waar we nu mee bezig zijn. Als we in dit tempo doorgaan, dan zal er over 25 jaar praktisch geen oerwoud meer over zijn.

Het verspreidingskaartje toont de toestand van zo'n honderd jaar geleden. Toen waren de tropische regenwouden veel minder aangetast. Op dit moment is dat zwarte gebied afschrikwekkend kleiner en sterk verbrokkeld. Door die verbrokking raken de resten van het oerwoud geïsoleerd en verliezen langzaam maar zeker al hun rijkdom.

Het oerwoud is een biologisch wonder

Het tropische oerwoud, dat zich miljoenen jaren ongestoord heeft kunnen ontwikkelen, is de rijkste levensgemeenschap op aarde. Het wordt gekenmerkt door een in etages opgebouwde, veelsoortige begroeiing, bestaande uit reusachtige bomen, honderden soorten bloemplanten, varens, mossen en schimmels. En het herbergt de meest uitgebreide "dierentuin" die er bestaat. Olifanten, neushoorns, tapirs, panters, tijgers, mensapen, toekans, reptielen, amfibieën, insecten en ontelbare vogelsoorten.

Het regenwoud onderscheidt zich door een zeer ingewikkelde en uiterst fascinerende kringloop van leven en sterven. Daarbij zijn tienduizenden levensvormen betrokken, die wonderlijk genoeg, allemaal van elkaar leven. Maar het natuurlijk mechanisme is zo volmaakt, dat geen van die vormen het gevaar loopt uit te sterven. Het "biologisch evenwicht" wordt niet verstoord. Tenminste als aan de verbrokking en aftakeling een halt wordt toegevoerd. Als de mens er met zijn handen afblijft.

Als het oerwoud verdwijnt... Wat dan nog?

Is er eigenlijk wel een reden om te streven naar behoud van het oerwoud? Is zo'n behoud zinvol als we weten, dat er steeds meer landbouw en veeteelt nodig is en dat de vraag naar tropisch hardhout voortdurend toeneemt? Ja, het is wel degelijk zinvol om de tropische regenwouden te behouden. Om te redden wat er nog te redden valt. Nog afgezien van het feit, dat het oerwoud met zijn tienduizenden planten en dieren als deel van de schepping gewoon recht heeft op een ongerept voortbestaan.

In een wereld die niet van mensen alleen is.

Dieren worden met uitsterven bedreigd.

Door het roekeloze gedrag van de mens lopen veel dieren het gevaar uit te sterven. Zowel de ongecontroleerde jacht als de onverantwoordelijke exploitatie van het oerwoud eisen hun tol. Hier ziet u een aantal dieren waarvan het voortbestaan op dit moment daadwerkelijk gevaar loopt: de rhinoceros, die alleen nog maar in bepaalde gebieden van Zuidoost-Azië voorkomt; de orang oetan, die in de oerwouden van Borneo en Sumatra leeft; de neushoornvogel, ook een markante verschijning in de oerbossen van Zuidoost-Azië; de tijger, een prachtig dier, dat al bijna gedegeneerd is tot louter een dierentuinattractie.



Het oerwoud is belangrijk voor de watervoorziening.

In grote delen van de tropen zorgt het oerwoud voor een ongestoorde watervoorziening van landbouw, veeteelt, dorpen en steden. Daar komt nog bij dat de regenwouden van groot belang zijn voor de wetenschap. Ze vormen een onuitputtelijke bron voor nieuwe en bestaande geneesmiddelen. Ze leveren stoffen die de mens nodig heeft. Vandaag en morgen.

Wat kunnen wij Nederlanders doen om het oerwoud te redden?

De vernietiging die nu aan de gang is, is het gevolg van de onstuitbare groei van de wereldbevolking en haar behoeften, zowel in als buiten de tropen. En, eerlijk gezegd, zoiets kan je niet een, twee, drie stopzetten. Veel landen, met name die landen die nog volop in ontwikkeling zijn, zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de exploitatie van het oerwoud.

Het is onze taak om te proberen de roofbouw van het oerwoud om te zetten in een kritische, verantwoorde exploitatie en tegelijkertijd zoveel mogelijk bossen tot beschermd gebied te verklaren.

En wat wij Nederlanders kunnen doen? In de eerste plaats kunnen we ernaar streven onze behoefte aan tropische bosprodukten, vooral hout, te matigen. Dat is een positieve benadering van het probleem. Even positief is het om mee te doen aan de actie van het Wereld Natuur Fonds.

Het Wereld Natuur Fonds verdedigt de belangen van het tropisch oerwoud.

Het World Wildlife Fund (in Nederland: het Wereld Natuur Fonds) is op het ogenblik intensief bezig met de bescherming van de tropische regenwouden. Vele landen over de gehele wereld - waaronder ook landen met tropisch oerwoud binnen hun grenzen - houden zich bezig met niet minder dan 140 projecten ten behoeve van het oerwoud. De meeste projecten hebben betrekking op het stichten, veiligstellen en beheren van beschermd gebied.

Het WNF in Nederland richt zijn activiteiten op Indonesië (o.a. oerbossen op Sumatra en Java), Rwanda (het Park der Vulkanen) en Suriname (o.a. Brownsberg en Voltzberg-Raleighvallen). Voor de eerstvolgende tien jaar is alleen al hiervoor naar schatting een bedrag van f 35.000.000,- nodig. Daarbij zal ook veel aandacht besteed worden aan het edukatieve aspect van natuurbescherming, het natuurbewust maken van jong en oud in de landen waar de oerbossen nog voorkomen.

Voor resultaat is geld nodig.

Voor het behoud van het oerbos, voor bewaking en beheer van reservaten en voor voorlichting is veel geld nodig.

- 1) De eerste manier om wat geld te geven is deze poster te kopen. Dat heeft u misschien al gedaan. De poster kost niet meer dan f 1,- en de opbrengst is bestemd voor de Oerwoud-actie en met name voor die gebieden die Nederland voor zijn rekening neemt. Wegens de hoge kosten van verzending is nabestelling bij het WNF helaas niet mogelijk.
- 2) U kunt ook een gift storten op gironummer 44466 van het Wereld Natuur Fonds, Zeist. Onder vermelding: "Tropisch Oerwoud." Dat is ook een manier.
- 3) U kunt daarnaast donateur worden van het Wereld Natuur Fonds. Het donateurschap kost f 15,- per jaar (als u meer kunt missen, graag). Ook dit bedrag kunt u overmaken op postrekening 44466 ten name van het Wereld Natuur Fonds te Zeist. U ontvangt dan maandelijks het blad Panda Nieuws. Gratis. Wilt u meer weten over het Wereld Natuur Fonds? Bel of schrijf dan het WNF, Postbus 7, Zeist, tel.: 03439 - 450.
- 4) Uw kinderen kunnen het Wereld Natuur Fonds op hun eigen manier steunen, door zich aan te sluiten bij de jeugdafdeling van het WNF: de World Wildlife Rangers, Postbus 284, Zeist, tel.: 03439 - 638. Het lidmaatschap kost f 11,- per jaar. Rangers ontvangen elke 2 maanden hun eigen blad "Tam Tam!"





„Selamatkan hutan alam kita
dan penghuninya”