

De Olifant.



Dit mensdier, de Olifant, leeft soms twee honderd jaar!
Men vindt op 't land geen dier zoo groot, zoo sterk, zoo zwaar,
Hij draagt een toren zelfs met dertig liden zwaar,
Zijn zandvering staat dient hem, als ons de land.

De Tapir.



De Tapir heeft een staf, waarmee hij kruiden plukt,
En takken, blad en loef van beem en struiken ruikt.
Hij is als 't zwijn zoo vet, en dik gelijk een beer,
Doch als een hse zoo groot; hij mint het water zeer.

De Rhinoceros of Neushoorn.



De Neushoorn heeft een' huid, waardoor geen kogel gaat;
Hij is zeer zwaar en leug en woelt niet ligt veraat.
Met zijnen hornen wroeft hij, waar hij planten vindt,
De wortels uit den grond, daar hij die 't roest bezint.

De Hippopotamus of het Rivierpaard.



't Rivierpaard is alreeds een zwaar, een monsterdier;
Het leeft in Afrika, aan d' oever der rivier;
Dorvly het gaarne zich met waterplanten voedt,
Men maakt er jacht op, want zijn sijk smaakt heerlijk goed.

De Kameel.



De Kameel is een dier, zoo als er weinig zigs;
Hij is het wand'lenid schip der groote zandwoestijn.
Hij draagt op duizend wijf de handelswaars legem,
En terecht de goedken roer de verst gromm hse.

De Giraffe.



Dit 's een Giraffe, kind! een fraai herkauwend dier,
Vijf ellen reikt zij hoog; van houding is zij fier.
Zie! hoe zij 's morgens vroeg, wanneer de zon herrijst,
Den neger wakker maakt, die haar verzorgt en sijnst.