

C. PLINI

SECUNDI,

Des wijd vermaarden Natuurkundigen vijf Boeken.

Handelende van de Natuure,

- I. Van de Menschen.
- II. Van de viervoetige en kruipende Dieren.
- III. Van de Vogelen.
- IV. Van de kleine Beestjes of Ongedierten.
- V. Van de Vischen, Oesters, Kreeften, &c.

Hier zijn bygevoegt de Schriften van verscheiden andere oude Autheuren, die Natuur der Dieren aengaende.

En nu desen laetsten Druk wel het vierde part vermeerderd, uit verscheiden nieuwe Schryvers en eigen ondersoekinge, en met veele Platen verciert



Te AMSTELDAM,
By de ERVE H: VAN DER PUTTE en B:
BOEKHOUT, Papier- en Boekverkopers
op 't Water, in de Lootsman. 1776.

Het twintigste Capittel.

Van de Rinocheros. Neushoorn.



Onder de hier boven verhaelde Schouwspelen / worden ook eenen Rhinoceros getoont / die hadde vooz op zyn Neuse een Hoozn / van diergelijken znder na maals te komen veel getoont geworden.

Strabo lib. 17. Den Rhinoceros die ik in Alexandria gesien hebbe / was soo groot als eenen Stier / hy en was niet geelverwig / maar gelijk een Olyphant / om zynen Smijt sag hy gelijk een wild Swijn / alleen dat onderscheid was 'er / op den Neus droeg hy een krommen hoozn / harder dan eenig been / hy hadde van de rugge af tot de beenen toe / gzoote breede Schulpen / gelijk ofse hem daar aan gegozd hadden geweest.

Hy is des Olyphanten geboren Ert-vyant / als hy met dien stypden wil / soo wet hy eerst zynen Hoozn aan de steenen / ende daer mede steekt hy hem terstont na de buik / dewyl het schynt dat hy weet dat hem die week is. Dit dier gelijkt den Olyphant zeer na met de langte / maar hy heeft veel korter beenen / en is meestendeel geelachtig.

Linschoten schryft: Dese Rhinoceros word gevonden in Bengale en Patane, zyn kleur is donker blaauw en witachtig, alle het geene aan zyn lyf is, houdense in Indiën in grooter waerden, en wordt in veele Medicynen gebruikt, byzonder zynen hoorn, als hy drinkt zo moet zynen hoorn in 't water komen, daarom wagten veele Beesten daar na, om dat hy 't water gezonder maakt; eenige meinen dit zoude den Eenhoorn zyn, eenige Auteurs zeggen, hy heeft nog een hoorn op zyn nek, regt boven de voorste voeten, maar zo groot niet als die op den neus, doch alzo hart.

Laurens Surius verhaalt, dat den Koning van Portugal Emanuel, tot Lisbona een kamp liet houden van een Rhinoceros met eenen Olyphant, in het jaar 1515. waer in den Olyphant overwonnen wierdt.

In 't jaar 1581. wierden tot Lisbona, als den Koning van Spanglen Philippus aldaar was, een Olyphant met een Rhinoceros gebragt uit Indlen, dewelke den Koning dede nam na Madrid in Spanglen.

Elianus: Als den Rhinoceros met den Olyphant begten wil / het welke meestendeel om der Werden wille geschied / zo doet hy zynen Hoorn tegen de steenen / en loopt den Olyphant terstont tusschen de beenen / en rukt hem met zynen krommen Hoorn den buik open / den welken hem zeer zacht ende week is / maar zo hem dat mislukt slaet hem den Olyphant met zyn langen snuyp ter neder / en verscheurt hem met zyn tanden.

Het een-en-twintigste Capittel.

Van sommige wonderlyke Dieren die in Moorenlant ende in India hare wooninge hebben.

In Aboren-landt vindt men veel Luchus of Lincx en Sphingen / die hebben byzondere haren en twee Cepels voer aan de borst. Als den Luchus pissen wil / maakt hy een gat in de aarde / ende begraadt alzo zyn water / hier af zoude den edelen steen Lincurius ofte oogen steen wassen

Geen Dier ter waerteldt en heeft zoo scherp en gesigt als den Luchus of Lincx / zyn huyp en klaauwen worden tot asche gebrandt / en gebruykt tegen tacken in 't fondament /

ook