

JAVASCHE



COURANT.

Zaterdag,

17 Maart.

OFFICIEEL GEDEELTE.

EXTRACT uit het Register der Besluiten van den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië.

BUITENZORG, den 15den Maart 1838. (No. 1.)

Gelezen, enz.

Den Raad van Nederlandsch Indië gehoord;

Is goedgevonden en verstaan:

Overeenkomstig de voordragt van het Hoog Geregts-hof van Nederlandsch Indië, te bepalen, dat alle thans bestaande associatiën van- en overeenkomsten tusschen advocaten en prokureurs, voor de waarneming der geregelijke praktijk, onverwijld, na de openbare aankondiging van het tegenwoordige besluit, zullen moeten worden ontbonden en ophouden te bestaan; en dat in den vervolge geene zoodanige associatie of overeenkomst, hoe ook genaamd, zal mogen worden gesloten, dan met uitdrukkelijke toestemming van het Gouvernement; een en ander op pene van dadelijke intrekking der aan de overtreders uitgereikte commissien.

Afschrift, enz.

Accordeert met voorschreven register;

De waarn. Algemeene Secretaris,

CORNETS DE GROOT.

Door Zijne Excellentie den Gouverneur Generaal is

BENOEMD,

Tot mede-directeur van het militair weduwen- en weezenfonds, de luitenant kolonel, tweede directeur der genie en sappeurs, *W. Brouwer*, ter vervanging van den, wegens vertrek naar *Nederland*, als mede-directeur eervol ontslagen kolonel, chef van den generalen staf, *J. Penning Nieuwland*.

IN-OFFICIEEL GEDEELTE.

BATAVIAASCH GENOOTSCHAP.

Terwijl de directie van het genootschap, door het Gouvernement ondersteund, door doelmatige veranderingen in 's genootschaps gebouwen, en wel aan de lokalen voor het museum bestemd, eene met deze bestemming meer overeenkomstige inrigting tracht te geven, leveren de bij voortdoring inkomende bijdragen tot 's genootschaps verzamelingen, overtuigende bewijzen op, van de meer en meer toenemende algemeene belangstelling in dit institut.

Sedert onze laatste bekendmaking zijn onder anderen de volgende, gedeeltelijk zeer belangrijke geschenken ontvangen.

Voor de bibliotheek van het genootschap, *Dictionnaire des sciences naturelles* compleet.

Histoire naturelle des poissons par *Cuvier* en *Valenciennes*, met atlas 4 deelen.

Beiden door den heer *Holmberg de Beckfeld*.

Commentatio de Flavio Josepho en *Dissertatio de Irenaco &*, beiden door den weleerwaarden heer *van Hoëvell*.

Voor het museum.

Eene partij goed geconserveerde vogelhuiden van nieuw Holland, door den heer *J. Graij*.

Twee levende wilde honden; door den heer assistent-resident *Nagel*.

Een paar levende *Sumatrasche* beeren.

Het mannetje door den heer chirurgijn majoor *Luderhoff*, en het wyfje, door den heer *Lagnier*.

Een *Sumatrasche Rhinoceros*; door den heer gener. *Cochius*.

Eenige gedroogde dierhuiden, vlinders en reptiliën; door den heer assistent-resident *Botter*.

Een levende *actomij*s van *Banka*; door den heer *John*.

Een levende *pingouin* van het eiland *Amsterdam*; door den heer *Aalburg*.

Een gedroogde schedel van eenen *Nieuw Zeelander* door den heer *Davidson*.

Eenige zeldzaame *schulpen*; door den heer *Meder*.

Eene partij zeer fraaije, bij het graven van kanalen in het *Bantamsche* gevondene *bijl-*, of zoogenaamde *dondersteenen*, door den heer *Hora Siccama*.

F.z., enz.

De directie neemt deze gelegenheid te baat, om aan de vriendelijke gevers hier door openlijk hare dankbare hulde aan te bieden, en bij voortdoring 's genootschaps belangen aan de verlichte bewoners dezer gewesten aan te bevelen, overtuigd van de hooge waarde en den krachtige invloed dezer instelling op algemeene verlichting en beschaving.

De Secretaris.

FRITZE.

WEESHUIS TE PARAPATTAN.

Cœurs tendres, approchez! ici l'on aime encore;

Mais l'amour épuré, s'allume sur l'autel;

Tout ce qu'il a d'humain à ce feu s'évapore;

Tout ce qui reste est immortel.

Delamartine.

Onder de nuttigste instellingen, waarop wij in deze hoofdstad roem mogen dragen, rekenen wij niet ten onregte het zoogenaamde *Orphan Asylum*, welks nederig dak zich te *Parapattan* tusschen den lommer verliest, maar dat de schitterendste stralen van menschenliefde rondom zich verspreidt. Menig een van *Batavia's* ingezetenen was, even als steller dezès, voorzeker aangedaan en geroerd, toen hij aan den avond van den 13den Maart l. l. een zestig-tal kinderen, in hunne prille jeugd van het verstandig onderrigt eens wijzen vaders beroofd, en van de teedere moederlijke leiding en liefde verstoken, in het kleine maar nette kerkje der *Engelsche* gemeente bij een zag. In een eenvoudig maar net en helder gewaad gekleed, zaten ze daar bij een, met den glans van gezondheid en onbezorgde kinderlijke vrolijkheid op het gelaat. Zacht, en melodieus klonk het eenvoudig maar roerend kinder-liedje:

Come, let us join our God to praise:

ten hemel, was den Vader der Weezen ongetwijfeld welgevallig, en bragt aller harten in eene gevoelige en godsdienstige stemming: zoo dat de geheele vergadering in de bede van den voorganger gaarne instemde, waarbij deze plegtigheid aan den Almachtigen werd opgedragen.

De voor hunne jaren schoone proeven van aanmerkelijke vorderingen, zoo wel in vele vakken van het lager onderwijs, als in de *Engelsche* taal en vrouwelijke handwerken, wekten onwillekeurig het aangename denkbeeld op, dat die weezen, anders van de voordeelen van verlichting en beschaving en de zegeningen des Christendoms verstoken, nu eenmaal nuttige leden der maatschappij zouden worden: terwijl het grootendeels gunstig verslag van den staat dier schoone inrigting een zoet gevoel van blijdschap in aller harten stortte.

Ziedaar de uitwerkingen van Christelijke liefde! Zoo werkt zij, niet alleen in *Europa*, waar, in zoo menige instelling, armen onderhouden, weezen opgevoed, en kranken verpleegd worden, waar dooven en blinden tot nuttige leden der samenleving worden gevormd: zoo werkt zij aan alle oorden der aarde, stil en voor het oog der wereld verborgen, maar met heilige en onwederstaanbare kracht.

Gods zegen ruste op u vrome zendelingen van Christus, die uw leven aan de vorming en opvoeding dier ongelukkige weezen wilt wijden; op u edele menschenvrienden, die alle uwe pogingen tot bloei dier instelling aanwendt; op u edelmoedige gevers, die voor deze heilige zaak uw goud en uw zilver veil hebt; eene zaak wars van alle godsdienstige geschillen en twisten, boven alle nationale vooroordeelen verheven, en alleen op waarachtige algemeene menschenliefde steunende.

Met een vol gemoed schreef steller dezès deze woorden ter neder, of ze misschien in veler harten een weerklink mogten vinden, en menigeen, die tot dus verre achter bleef, tot bloei dezer inrigting doen medewerken.

Dr. W. R. VAN HOËVELL.