

EEN ONTMOETING MET EEN NEUSHOORN.

Het leven van een missionaris verloopt niet altijd even kalm en rustig. De Apostolische Vicaris van het gebied van den Aequatorialen Nijl, Mgr. Antonio Vignoto, van de Missionarissen van het H. Hart van Verona, is onlangs bij zijn bezoek aan de Prefectuur ternauwernood aan een afschuwelijken dood ontsnapt.

Hij ging met twee zijner Paters per automobiel van Ariga naar Moyo en moest daarvoor door een bosch, waarin het krioelt van wilde dieren. Hij liet dus zijn auto loopen zoo snel ze maar kon en de toestand van den weg het toeliet. Plotseling hoorde men terzijde van het pad een hevig gekraak, een geweldige rhinoceros kwam het woud uitgestoven en zette de auto achterna, die hij in weinige seconden had ingehaald....

De Missionaris gooide het stuur om, zette de voetrem aan, het ondier stooft voorbij en was in een oogwenk in een stofwolk verdwenen. Eind goed, al goed, maar de missionarissen huiveren nog bij de gedachte, dat het monster hun auto gemakkelijk had kunnen omstooten en verbrijzelen
