



TIJGERMENSEN VAN ANAI

JACHT OP GROF WILD

DOOR

TON SCHILLING

GEILLUSTREERD
MET 27 AFBEELDINGEN



nr 1-216

H. MEULENHOFF — AMSTERDAM

1952

2139



Badak, Sumatraanse rhinoceros, neer-
gelegd in de Gajohlanden.



Wilde zwijnen in de alang-alang.



Badak. Sumatraanse rhinoceros, neergelegd in de Gajohlanden.



Wilde zwijnen in de alang-alang.

alleen foto

geen tekst

Deze bedacht een andere tactiek. Hij lag dan doodstil aan de ingang van de kreek te wachten, tot het lawaai verstomd was en de koeien goed en wel aan het drinken waren. Dan dreef hij onhoorbaar naderbij, het reuzenlichaam even onder het wateroppervlak, zodat alleen oog- en neusknobbels te zien waren. De koeien echter, weer geheel reagerend volgens hun oerinstinct, waren op hun hoede en altijd, als de kudde dronk, stond er een op de uitkijk. Zodra de vier donkere knobbels de kreek kwamen indrijven, trokken zij zich snuivend van angst terug om zich daarna om te draaien en in panische galop er vandoor te gaan.

Neen, ze maakten het de boeaja niet bepaald gemakkelijk. Ten slotte werd deze dan ook door honger gedwongen een ander jachtterrein te zoeken.

Inmiddels had de benadeelde tani zijn nood geklaagd bij een dicht in de buurt wonende boormceester van de petroleum, een jachtvriend van me.

Nu zit dat met de bevolking en de krokodillen heel raar. In het algemeen ontzien mensen en krokodillen elkaar wederzijds. De krokodillen, omdat zij doorgaans voldoende te vreten hebben aan vis en bij de drinkplaatsen van boswild, en de mensen, omdat zij door allerlei animistisch bijgeloof, waarbij de re-incarnatie een grote rol speelt, do overtuiging hebben, dat in de krokodillen de ziel huist van een andere voorvader. Zij behandelen deze afzichtelijke monsters dan ook met bepaalde eerbied en spreken hen aan met „grootvader”. Ook rond deze vreemde verhouding zijn er feiten aanwijsbaar, waarvoor de nuchtere Westerling zich bedenkelijk over het achterhoofd krabt. Zo weet ik bijvoorbeeld, dat er in de Indragiri-rivier, die wemelt van boeaja's, een soort overeenkomst schijnt te bestaan tussen het geslacht van de Indragiri-vorst, een Sultan van Maleise afkomst en de krokodillen. Ik weet er de kern niet zo precies van en ben direct bereid de verdraagzaamheid van de boeaja's in het riviergedeelte rond het Sultanaat (zich strekkende rond het plaatsje Aer Molek) te wijten aan de vis-rijksdom, maar zeker is dat er in dat gebied schier geen ongelukken met de mensen gebeuren, terwijl er verders stroomaf- en opwaarts een ware boeaja-plaag heerst.

Nu is het met die verwantschap tussen de kroks en mensen het